

Prof. Dr. NACİ AYRAL EMEKLİYE AYRILIRKEN

Dr. A. Mecit DOĞRU

Hocamız Naci Ayrar'ın zamanından önce emekliye ayrılışı bizler ve müessesemiz için büyük bir kayıptır. Çünkü o henüz çok dinamik ve verimli bir çağdadır.. Onun fikirlerine, örnek saydığımız hareketlerine ve bilgilerine ihtiyacımız vardır. Bunları bizden esirgemesini isterdik, ne var ki istikbaline yön vermek zorunda kaldı.

Üzülerek belirtmeliyim ki az gelişmiş topluluklarda kamu hizmetinde dinamik, gerçekçi ve verimli olanlara gerekli tahammül gösterilemez. Dolayısıyla cemiyetler gelişme yolunda birçok kurbanlar verir. İşte üzüntümüzün kaynağı bu şekil bir sosyal anlayışın yol açtığı iki taraflı kayıptır.

Naci Bey Hocamız daha ben yeni asistanken Doçent olarak Fakültemize geldi. İş çevresine dinamizm ve samimiyet gibi çok önemli iki unsuru kattı ve bu durumuyla nicelerine ilham kaynağı oldu.

O zaman cerrahide volüm tedavisi, sıvı ve elektrolit kavramı yoktu. Naci Bey bunu hızla yerleştirmek gibi büyük bir hizmet yapmış ve Tıp Fakültesinde modern cerrahinin temelini atmıştır. Dolayısıyla volüm, izolyoni ve izohidri bilgilerimi Naci Beye borçluyum.

Fakülteye ve bu arada cerrahiye kazandırdığı daha çok şeyler vardır. Bazılarını örnek olarak ele alacağız :

1 - Nöroşürji Naci Bey tarafından kuruldu. Nurhan Avman sonradan Hacettepeden bu kliniğin başına getirildi. Daha o zamana kadar Fakültemiz nöroşürjiye ihtiyaç duymamıştı. Bunun kurulması Naci Beyin ne derece ileri görüşlü, büyük düşünceli ve dinamik bir insan olduğunu ortaya koyar.

2 - Hayvan Yetiştirme ve Temin Laboratuvarı yine Naci Bey tarafından Cerrahi Deney Laboratuvarı olarak kuruldu. Bu hareket onun cerrahi araştırmada emsali arasında yegâne aksiyon adamı olduğunu gösterir.

3 - Merkez Laboratuvarı Naci Beyin teklifi üzerine kurulmuştur. O zamanki gerekçesi ayaktan gelen hastaların kabulü ve hastanenin laboratuvarlarının bir merkezde toplanması şeklinde idi.

4 - Cerrahi blokuna üst katın çıkılması yine Naci Beyin teşebbüsü ve uğraşması ile olmuştur.

5 - Naci Bey Genel Cerrahi Kliniklerinin birleşmesi şeklindeki fikrin teorisyeni ve sonra da aksiyoneri olmuştur.

Gerek Fakülte Kurullarında ve gerekse Klinik toplantılarında Naci Bey ciddi, istikbale yönelik ve kıymetli fikirler ortaya atmış, bunları inançla ve var kuvvetiyle savunmuştur. Kurullardaki yeri ve davranış tarzı tam bir medeni ve aydın insana yakışır şekilde olmakla birçoklarına örnek teşkil etmiştir ki bizim de en fazla muhtaç olduğumuz budur. Hoca hareketleri, fikirleri, davranışı ve ciddiyeti ile örnek teşkil eden kişidir. İşte bunların hepsi Naci Beyde vardır. Bunun için huzurunuzda kendisine «Hoca» diye hürmet duyduğumu vurgulamak isterim.

Ayrılırken herkes için övücü sözler söylenmesi bir kuraldır. Ancak methiyenin gerçek olabilmesi için daha o kişi ayrılmadan yüzüne söylenmesi gerekir. İşte Naci Bey bu nadir kişilerden biri olduğu için gerçeği ve burada ifade ettiklerimizi her zaman kendisine söylemekten büyük bir haz ve huzur duydum. Onun bir değer olduğunu biliyordum, dolayısıyla ayrılışından ne kadar üzülsem azdır.

Fakültemizde bulunduğu sürece çevresine ilim ve medeniyet ışığı saçan, samimiyet ve mertlik örneği olan Hocam! Yanınızda yetişmiş ve sizden feyz almış olmanın verdiği bah-tiyarlık kadar erken ayrılışınızın verdiği üzüntünün gölgesinde mahzun kaldık. Yeni başlayan hayatta başarılar ve bundan böyle de memlekete çok faydalı olmanızı dilerim.