

**Prof. Dr. NECATİ ERANIL**  
**(1901 - 1989)**

**ORHAN BULAY**

Yakında yitirdiğimiz Prof. Dr. Necati Eranıl 1901 tarihinde İstanbul'da Davutpaşa'da doğdu. İlk öğrenimini Gülşen-i Maarif Mektebinde ve Kocamustafapaşa Askeri Rüştiyesi'nde tamamladıktan sonra, Lise öğrenimini Davutpaşa, Adana ve Kabataş Liselerinde sürdürmüş ve 1920 yılının Kasım ayında İstanbul Tıp Fakültesi Askeri kısmına girerek Üniversite öğrenimini tamamlamıştır. 1925 Ağustos'unda da Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1925 yılında bir yıl süre ile Gülhane Askeri Tıbbat Mektebi ve Seririyatında tabip stajyer olarak; 1926 - 1928 de Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde hastane stajyeri ve üç ay süre ile Çorlu Piyade Alayı'nda Kıt'a stajyeri olarak görevlendirilmiştir. Ağustos 1928 de Gülhane Patoloji Anatomisi Asistanlığına başlamış, daha sonra Eylül 1930 da 32. ci Topcu Alayı Tabipliğine atanmıştır. Eylül 1932 de Gülhane Patoloji baş asistanlığına gelmiştir.

1936 Eylül'üne kadar değişik askeri birliklerde baş tabip ve dahiliye uzmanı olarak görev yapan Eranıl hoca, o tarihte, Berlin'e iki yıl süre ile bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere gönderilmiştir. Berlin Üniversitesi Patolojik Anatomi Enstitüsü'ndeki çalışmalarını tamamlayan Prof. Dr. Eranıl yurda dönerek 1938 Ocak ayında Trabzon Askeri Hastanesine Dahiliye uzmanı olarak tayin edilmiştir. Daha sonra 1942 Ağustos ayına kadar değişik askeri hastanelerde baş tabiplik ve dahiliye uzmanlıklarında bulunduktan sonra Gülhane Tıp Akademisi Patoloji Profesör Muavinliğine daha sonra Kasım 1944 de Profesörlüğüne seçilmiştir. Kasım 1946 da da yeni açılan Ankara Tıp Fakültesi Patoloji Enstitü Profesörlüğüne ve Haziran 1948 de de Patoloji Direktörlüğü görevine seçilmiştir. 1957 yılında da Bonn Üniversitesi Patoloji Enstitüsü'nde, 1970 de de Frankfurt Max-Planck Beyin Araştırma Enstitülerinde çalışmıştır.

Prof. Dr. Eranıl 30 yıla yakın zamanını Patoloji Anabilim Dalı'nda ve Başkanı olarak geçirmiştir. Bu süre içinde Hacettepe'ye, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana ve Eskişehir Tıp Fakültelerine öğretim üyeleri vermiştir. Ayrıca, bilim adamı yetiştirmede, kendinde kabiliyet bulunan herkeze yardım ederek, onların dış ülkelerde de bilgi ve görgülerinin artmasına dikkat etmiştir. Patoloji Kürsüsünün Direktörü olduğu ilk yıllar onun en çalışma ile dolu, verimli yılları olduğunu görüyoruz. O ilk yıllarda, «Üriner Sistem» ve «Patolojide Makroskopik Teşhis» gibi iki kitabını yayınlamıştır. Bunlardan birincisinde özellikle üriner sistem hastalıkları içinde böbrek patolojisine büyük önem vermiş ve devrinin mevcut patojenezine ait bilgilerini tartışmıştır. «Üriner Sistem Patolojisi» bütün

hekimlerin kaynak kitabı olmuştur. Patolojide Makroskopik Teşhis kitabı ise kendi türünde örneksizdir. Bu kitabın önsözünde Prof. Dr. Eranıl'ın belirttiği gibi, sadece patologlar için değil hükümet tabipleri ve adli tabiplerin de istifadesi için yazılmış bir kitaptır. Patolojide Makroskopik Teşhis kitabı öylesine geniş mekanizmaları ve mikroskopiye içermemektedir. Bunu kendisi, imkansızlıklar içinde olan hekimler için bir fayda temin etmesi bakımından yazdığını ifade etmiştir.

Kitaplarının dışında yazdığı, değişik konularda makaleleri, kongre tebliğleri ve histokimya ile ilgili çalışmaları vardır. 1957 yılında Almanya'da histokimya ve 1970 yılında da gene Almanya'da beyin üzerinde araştırmalarda bulunmuştur.

Derslerinin daima bir akademik karakteri vardı. Bunun nedeni dersleri ders olarak değil adeta bir konferans şeklinde hazırlaması ve sunmasıydı. Otuz yıllık hoca olmasına karşın anlatacağını uzun süre gözden geçirir ve varsa yenilikleri karıştırdığı değişik mecmualardan derleyerek verirdi.

Profesör Eranıl her şeyden önce olgun bir kişiliğe ve insanlığa sahipti. Aile babalığından etrafındakilere kendinden birer varlık gibi muamele etmesi, bizlerin ona için bu kadar saygılı olduğumuzun ifadesidir. Kişilik onda, en yüksek mertebesine erişir. Dürüstlük, efendilik, kıskanmama ve teşvik sözcükleri onun kişiliğinin birer parçası idi. Kırıcı olmasa, tartışmalarda bilmesine karşın çok ileriye gitmemesi onu hocadan çok bir baba, büyük olarak ortaya koymaktadır.

Yukardan beri tanımlamaya çalıştığım Profesör Eranıl'ın kaybı bizim için çok büyük olmuştur. Ancak, tesellimiz ise onun öğretilerinden ve kişiliğinden kazançlarımızdır.

20.6.1989

## PROF. DR. NECATİ ERANIL'A AĞIT

Ölüm

Bilir misin erdemi

Eranıl Hocamız gitti ÷lkene

İyi dinle söylediklerini.

Ölüm

Dokuyabilir misin sevgiyi

Eranıl Hocamız dünyanda

Duy O'nun y÷reğini.

Ölüm

Saygıdan nasibin var mı

Eranıl Hocamız sonsuzlukta

Böyle İnsan bir daha yaşar mı?

29 Haziran 1989

Mehmet Cemil UĞURLU

Prof. Dr. Ahmet Yavaşoğlu'nun Dr. M. Cemil Uğurlu'ya verdiği 20.6.1989 tarihli

özel yazısı

20. 6. 1979.

Doğruya nice ayran talarında kowlar  
taklik etmek u dogruun patoloji gowine,  
onu etkisiz hale getirecek bicimde karsu  
koy maki mis ket ilmin ta kendisidir.  
Tıp ilmi de u gowine birkemimlerin  
dei mis ket ilmidir.

Ayrıca da kendisine oğru  
özellikleri vardır. Son suz dei yetkilerin  
güclü bilimsel yöntemlerle uşu-  
lun mada u ku uşu jultarmarin  
kuyuk dei uiclam mormulule u ota  
kon kulla uşu mormuolar. Yowu  
dey ta in suime fowk tere on in  
plonda yer almaktadur.

Tıp barmu icin yerecece, heki-  
mim bu mevlente seimide, gururuda  
uşu mormuolar uşu mormuolar

A.Ü. Tıp Fakültesi 1926, Dindirim (Naraz)  
Genel cerrahi u Tıp Genel cerrahi + Vardulla  
Lariki Kurulu Cerrahi Uşu mormuolar  
Pankreas Prof. Dr. Ahmet Yayıoğlu  
A.Ü. Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Yayıoğlu'nun Dr. M. Cemil Uğurlu'ya verdiđi 20.6.1979 tarihli  
özel yazısı



### DEĞERLİ HOCAMIZIN ARDINDAN

Prof. Dr. Ahmet YAYCIOĞLU'nu 15 Ağustos 1989'da kaybettik. Bu tarih; hoş görülü, sabırlı, temiz kalpli, dürüst, seçkin bir öğretim üyesinin, en-der yetişen bir insanın, büyük bir değerın aramızdan ayrılışını göstermektedir.

15 Ekim 1925'de Kahramanaraş'ta doğan Yaycıoğlu 1947 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenime başlamıştır. Fakültemizde 1953 yılında başladığı Genel Cerrahi Asistanlığını 1957 yı-

lında tamamlayarak uzman olmuştur. Zamanın kürsü başkanı Prof. Dr. Kamil Sokullu'nun gözde asistanlarından olan Dr. Ahmet Yaycıoğlu Almanya Wursburg Üniversitesi'nde «periferik damar cerrahisi» dalında yüksek ihtisas yapmıştır. Yurda döndükten sonra çalışmalarını Prof. Dr. Hilmi Akın'ın öncülüğünde geliştirerek ülkemizde bu konunun otörleri arasında yer almıştır.

1964 yılında Doçent, 1969'da ise Profesör ünvanlarını alan Dr. Yaycıoğlu, daha sonra böbrek transplantasyonunu ülkemizde gerçekleştiren ilk cerrahlardan biri olmuştur.

A.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara Tabib Odası Başkanlığı görevlerini de yapan Dr. Yaycıoğlu kurucusu olduğu Ulusal Cerrahi Dergisinin Başkanlığını devam ettirmekteydi.

Çeşitli basın organlarında değişik konularda yazdığı makalelerle düşüncelerini açıklamış ve ilgi toplamıştır. Yirmibeş yıllık akademik çalışmalarını yansıtan «Zor günlerde yazdıklarım ve söylediklerim» adlı yapıtı basıma hazırlanmaktadır. Yüz'den fazla yurt içi ve yurt dışı makaleleri, bilimsel kitapları mevcuttur.

Değerli hocamız; mesleğinin her türlü zahmetlerine bıkmadan, usanmadan göğüs germiş, elverişsiz şartlarda bile zevkle, heyecanla, fedakarlıkla olağanüstü hizmetler vermiştir. En önemlisi, mesleki gelişmeleri aralıksız izlemiş ve uygulamaları sayesinde cerrahinin büyük aşama göstermesinde önder olmuştur. Bu hizmetleri yerine getirirken, hekim onurunu herşeyin üzerinde tutma konusunda asla taviz vermemiştir. Hocamızın cerrahi başarısı; bilgi ve deneyimlerini iyi değerlendirmesi ve büyük fedakarlıklarının yanında prensiplerine bağlı olması ve zamanlamasını iyi yapmasının sonucudur. Üzerine gittiği her konunun ısrarlı takipçisi olan ve duygusallıktan uzak bilinçli mücadele etmesini bilen hocamız tüm yaşamını mesleğine, eğitime ve bilime vermiştir.

Herkes tarafından saygı duyulan, cerrahide bilim ve sanatı birlikte uygulayan Prof. Dr. Yayıoğlu Türk cerrahisinin öncülerinden, cerrahi ustaların en önde gelenlerindedir.

Türk cerrahi ailesi olarak; O'ndan aldığımız derslerle, bize öğrettiklerinin ışığı altında hep O'nun izinde olacağız. Hocamıza laik olmak için büyük çaba göstereceğiz. O'nu her zaman hürmet ve saygı ile anacağız.



Prof. Dr. Erdal ANADOL

15 Ekim 1925'te Kahramanmaraş'ta doğan Yayıoğlu 1947 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimine başlamıştır. Fakültemizde 1953 yılında başladığı Genel Cerrahi Aistatistliğinin 1957 yılında tamamlanarak uzman olmuştur. Zamanın kürsü başkanı Prof. Dr. Kamill Sokullu'nun gözetiminde olan Dr. Ahmet Yayıoğlu Almanya Wurtzburg Üniversitesinde «peritonik ödem cerrahisi» dalında yüksek ihtisas yapmıştır. Yurda döndükten sonra çalışmalarını Prof. Dr. Hilmi Akın'ın öncülüğünde geliştirerek ülkemizde bu konunun öncüleri arasında yer almıştır.

1964 yılında Doçent, 1969'da ise Profesör ünvanlarını alan Dr. Yayıoğlu, daha sonra böylece transplantsasyonun ülkemizde gerçekleştirilmesini gerçekleştiren ilk cerrahlerden biri olmuştur.

A.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara Tıp Odası Başkanlığı görevlerini de yapan Dr. Yayıoğlu kurucusu olduğu Ulusal Cerrahi Derişinin Başkanı olarak görev yapmıştır.

Çeşitli basın organlarında değişik konularda yazdığı makalelerle düşüncelerini açıklamış ve ilgi toplamıştır. Yirmiye yakın akademik çalışmasını yayınları «Zor günlerde yazdıkları ve söyledikleri» adlı yapıtı başta olmak üzere hazırlanmıştır. Yüzden fazla yurt içi ve yurt dışı makaleleri, bilimsel kitapları mevcuttur.

Doğru hocaları; mesleğinin her türlü zahmetlerine dikmeden, usanmadan göğüs gererek, elverişsiz şartlarda, bile zevkle, heyecanla, fedakarlıkla olağanüstü hizmetler vermişlerdir. En önemli mesleki gelişmeleri etkisiz işlemiş ve uygulamaları sayesinde cerrahinin büyük aşama göstermesinde önder olmuştur. Bu hizmetleri yerine getiren hekim onurunu her şeyin üstünde tutma konusunda aile taviz vermemiştir. Hocamızın cerrahi başarıları; bilimsel ve donanımları iyi değerlendirilmesi ve büyük fedakarlıklarının yanında prensiplerine bağlı olması ve zamanlarının iyi yapmasını sonucudur. Üzerine düşeni her konunun tarafı takipleri olan ve duyusallıktan uzak bilimsel mücadele etmesini bilen hocamız tüm yaşamını mesleğine, eğitime ve bilime vermiştir.